

Van Boom tot Boom

een wandeling langs bijzondere Krommeniese bomen



Start. U kunt op elk willekeurig punt van de wandeling beginnen. Een paar plaatsen waar makkelijk geparkeerd kan worden, zijn 1, 8 en 20.

1. Barkeloo. Neem de richting van de Noorderhoofdstraat.
2. Het Agathe-park. Naast de Gerrit Schaarbank (schuin tegenover de muziektent) staat een appelboom, erachter een bruine beuk en rechts ervan een rode prunus.
3. Tegenover de vogelkooi staan twee iepen, 70-100 jaar oud. Dan gaan we terug naar de Noorderhoofdstraat.
4. Huize Inverdan: daarachter een esdoorn, ook 70-100 jaar.
5. De Doopsgezinde kerk, met de Hollandse linde en de paardekastanje. De linde is in 1816 geplant en de kastanje vermoedelijk ook omstreeks die tijd.
6. Vermaningstraat, net voorbij de rood-witte paaltjes, rechts: een italiaanse populier, die nog nooit is gesnoeid: de dode takken worden door de schors 'omvat'. Een stukje erachter staat een oude es.
7. Noorderhoofdstraat 26. Een bruine beuk, vermoedelijk de oudste boom van Krommenie, zo'n 250 jaar. U kunt hem het beste bekijken door even het straatje naast het vroegere postkantoor in te lopen en dan over de schutting te kijken. Let ook op het wachthokje van de trein dat vroeger bij halte Hembrug stond. Loop nog even verder en kijk (rechts) achter het postkantoor om de hoek. Daar ziet u vlak achter het gebouw een taxus, geschatte leeftijd 110 jaar (in het weekend kan dit

- niet). De grond rond de taxus is opgehoogd, maar zelf staat hij in een kuil, wat ook nodig is; anders zou hij doodgaan.
8. Het parkeerterrein tegenover het voormalige postkantoor. Ongeveer achter de winkel van Bosse, een kolossale paardekastanje, meer dan 100 jaar oud.
 9. Het Spinderspad. Aan uw linkerhand in een klein plantsoentje, perzisch ijzerhout, nog niet oud (30-50 jaar), maar tamelijk zeldzaam.
 10. Het Padlaan. Aan uw linkerhand is de tuin van 't Blauwe End en daar staan in de tuin van nummers 7a-9: 2 bruine beuken en 2 platanen, en bij nummer 13 staan 2 taxusbomen (Nederlandse naam: *venijnbomen*, want het sap van vrucht en bladeren is zeer giftig! Ook niet de bladeren kneuzen).
 11. Linoleumstraat. Op de eerste hoek en wat verder aan de westkant staan twee bomen die misschien meidoornmispels zijn (in het voorjaar roodachtig, later donkergroen blad; mijn boek zegt: de vorm is *schilderachtig*).
 12. Linoleumstraat: Turkse hazelaars en perenbomen in het plantsoen aan weerskanten. Halverwege de straat naar de Vaart kunt u even linksaf slaan om via het terrein van Chromos naar de taxus achter het postkantoor te kijken (niet in het weekend).
 13. Wilhelminastraat, het pleintje waar 5 moerbeibomen staan (de zwarte moerbei).
 14. Arinkplein. Daar staat de Julianaboom, die onlangs vervangen is door een jong exemplaar, ook een linde. Als u hier, naast huisnummer 3A het steegje ingaat, richting Evenwichtstraat, kunt u ongeveer halverwege even rechtsaf gaan om de kastanje achter Arinkplein 11 te bekijken. Hij is ziek en staat achter de schutting, maar is desondanks indrukwekkend.
 15. Zuiderhoofdstraat 65, achter huize Ceres een bruine beuk van over de 100 jaar. Die is het beste te zien als u het straatje naast huize Ceres een stukje opwandelt. Aan uw linkerhand, achter Zuiderhoofdstraat 57 en 59 staan een zomereik en een plataan, beide 70-100 jaar oud. De plataan kunt u het beste bekijken vanaf de brug over de Durgsloot in de Snuiverstraat. Net achter Zuiderhoofdstraat 59 staat een esdoorn, die nogal geleden heeft onder de nieuwbouw: hij staat vlak bij de muur en de takken zijn gewoon afgezaagd. Zo zouden we niet met bomen om moeten gaan.
 16. Snuiverstraat, vlak voor de Weverstraat, naast het trottoir: een opvallende kersenboom. De stam is eerst een heel stuk horizontaal! We keren nu terug en gaan bij de kerk linksaf het bruggetje over.
 17. Badhuislaan. Langs de Fred Waltonlaan staan 16 kastanjes, nog niet zo oud, maar wel mooi. Loop even naar de brug bij het Binnenbadhuis; hier heeft u ook een heel aardig uitzicht op de bruine beuk achter huize Ceres en de plataan van zopas. Intussen heeft u al de eerste Kaukasische vleugelnoten gezien, aan beide kanten op de hoek van Fred Waltonlaan en Badhuislaan. Ze staan bij nummers 5, 7 en 23 en zijn 70-100 jaar.
 18. Kruising Badhuislaan-Weverstraat. Op het trottoir de Bevrijdingsboom (Noorse esdorn), die in 1955 is geplant door de burgermeestersvrouw mevrouw Provily, vanwege de tien jaar bevrijding.
 19. Volwerf. Aan het eind, schuin tegenover het bruggetje staat ook een Kaukasische vleugelnoot. Deze bewijst dat ze alle jonger zijn dan 70 jaar, want deze hele wijk is pas na de oorlog gebouwd (en ze zijn allemaal ongeveer even dik en even groot).
 20. Rosariumpark. Kijk door het traliehek aan de zijkant van het gebouw naar de binnenplaats. Rechts in de hoek staat een prachtige sequoia, nog heel jong: 30-50 jaar. Hij is een jaar of tien terug hier geplaatst vanuit de kwekerij in Zaandam die toen gesloten werd. Let eens op die mooie kegelvorm. Ook de stam loopt iets uit naar beneden.
Hier recht tegenover, voor het zwembad staan 5 Oosterse platanen, ook 30-50 jaar. Ze onderscheiden zich van gewone platanen door de puntiger bladen en iets kleinere vrucht.

Nu bent op een keuzepunt aangekomen. Wilt u nog een flink eind (ca 5 km) wandelen of niet?

- A. De kortste weg naar Barkeloo is terug langs de sporthal, over de brug de Populierenlaan in, linksaf de Eikenlaan in en over het Blok. Als u dit uitwandelt komt u weer bij Barkeloo.
 - B. De echte wandelaars gaan rechtdoor de rotonde over en volgen de weg naar Krommeniedijk.
21. Bij de eerste boerderij aangekomen, kijkt u het Laantje in, de bijnaam van dit stukje Westdijk. Er staan aan de rechterkant een achttal lindes van 50-70 jaar.
 22. Het stukje Krommeniedijk, ongeveer vanaf de kerk tot de Woudpolderweg, is de Spreeuwenbuurt. Hier staan 51 paardekastanjes, ook 50-70 jaar.

23. Hoek Woudpolderweg: een es van ongeveer 100 jaar.
Hierna is het een kwestie van doorwandelen; dan komt u, als u bij de brug van Krommeniedijk rechtsaf gaat, vanzelf weer bij Barkeloo uit.

© 2007 HGC-Krommenie